

Παρα- παροικιακά στο Toronto



Ευστάθιος Ξανθόπουλος



Photo Triantafyllidis

Η μεγάλη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεοτούρκους άρχισε με την έναρξη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 και ολοκληρώθηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Η ιστορία του Πόντου χανόταν στα βάθη των αιώνων. Σήμερα ο Ευστάθιος Ξανθόπουλος μίλησε πρώτος και αναφέρθηκε σ' ένα όνειρο που λίγο αργότερα με αρκετή δουλειά και τρεξίματα το έκανε πραγματικότητα. Ήταν το μνημείο της Ποντιακής γενοκτονίας. Στη συνέχεια ο κ. Ξανθόπουλος ανέπτυξε το όνειρό του για τη δημιουργία του μνημείου στην Ποντιακή Αδελφότητα "Παναγία Σουμελά". Ο Πρόεδρος κ. Δ. Σιδηρόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Ξανθόπουλο για την ιστορική αυτή ιδέα, που είναι η απάντηση στην Ποντιακή αλλά και ευρύτερη εθνική υπαρξιακή ανησυχία και αγωνία για μια νέα Ελληνική αναγέννηση και την αποκατάσταση ιστορικών στιγμών.

"Είναι ο χώρος μιας ορατής Επικοινωνίας με την ιστορία, τον πολιτισμό, την ταυτότητά τους", είπε ο Πρόεδρος κ. Δ. Σιδηρόπουλος. Ο κ. Ευστάθιος Ξανθόπουλος που ξεκίνησε την ιδέα του Μνημείου, μας είπε: Τσως λίγοι γνωρίζουν και πολύ περισσότερο έχουν συνείδηση του ότι αν αφαιρέσουμε τον Ελληνισμό από την Ιστορία του Ευξείνου Πόντου αυτός θα μείνει χωρίς Ιστορία.

N.Τερζής

Η Α' συνάντηση της Παμμακεδονικής



*Μπλά..Μ
Τώρα..Τα*

☺ Αγαπητοί της Ομοσπονδίας του σήμερα. Ας μην αυθαδιάζουμε λοιπόν, γιατί... θα μας τον πάρει άλλη Κοινότητα τον Πρόεδρο και μετά θα βαράμε ενέσεις σωρηδόν.

☺ Η ευφυΐα και η ομορφιά λέει, είναι θέμα διατροφής στην παιδική ηλικία: Σκέψου τί αηδίες άκουγα και θα 'τρωγα από μικρός.

☺ Τί τις θέλαμε Ομοσπονδίες και πράσινα άλογα πείτε μου! Καλά δεν ήμασταν πριν γίνει;

☺ Του αϊτού ο γιος φεύγει: Μπααα... του Μπούφου, του μπούφου ο παραγιός.

☺ Όλοι λένε ότι τις "ομιλίες του κ. Τ. Γιαννόπουλου" τις γράφει η Μπέτυ. Άλλα το θέμα είναι ποιός την καθοδηγεί...

Και ρωμάτε: τί αξίες και πρότυπα δείνουμε έτσι στα παιδιά μας;

☺ Καλή και δίκαιη η γκρίνια κι η κριτική για τους εκτός Ομοσπονδίας, άλλα μην τσιμπάτε στην πεπτοφαλαγγίτικη προπαγάνδα! Μετά από τις εκλογές πάλι αυτό το... μόνιμο Χάος.

☺ Κρίση στην παροικία, κρίση και στην Ομοσπονδία! Είναι να μην αρχίσει η αμφισβήτηση των στιβαρών παραγόντων.

Η ΣΥΝΕΝΤΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΣΑΡΑ
Ο πεσούθιμος και αναπτυτότατος απ'